



### **Smålandsresan våren 2016**

Den 20 april 2016 Gav vi oss iväg mot sydöstra Småland målet denna dag var Hönsa lottas luffarmuseum i Boda där guidades vi av Snacke Per och åt en riktig luffarbuffé Kroppkakor och Isterband mums till dessert blev det äkta ostkaka med både grädde och god hallonsylt. Vi bjöds också på riktig bra underhållning. På vägen hit fikade vi i Värnamo. Och kvällen övernattade vi i Jönköping där blev det också sen middag på O'learys det blev en god samvaro trots att köttet var segt och lite för starkt. Nästa dag efter en god frukost på Scandic hotell så styrde vi kosan mot Gränna. Där väntade trafikverkets färja på att få ta oss till Visingsö den resan tog 25 minuter en kilometer längre en till Helsingör från Helsingborg. Där parkerade vi på torget, och där väntade två remmarlag på att få dra oss runt på ön en helt fantastisk resa med alla raka fina ekar som var tänkta som skeppstimmer, Ostindiefararen Götheborg fick en del av sitt virke härifrån. Efter lunch med stekt strömming och mos var det dags för en guide och ta oss runt ön vi började i den pampiga Brahekyrkan sen rundtur på den södra sidan, där passerade vi även en uppfostringsskola för pojkar det fanns både en sluten och en öppen avdelning. Ja efter en spännande dag på Visingsö var det dags för hemresa via Jönköping. I Ulricehamn stannade vi för fika med våfflor jättegoda. Alla kände sig nöjda med dessa två soliga dagar, dessutom en jättebra bussförare som körde lugnt och fint vilket gjorde resan bra. Och sist men inte minst Tack Stellan för att ha anordnat denna resa.



















